

Zondag 21 april 2024

Voorganger : Jantina de Ruiter
Lector : Carla Benjamins
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Voedsel- en Kledingbank
Liederen : Lied: 175 Lied 653: 1, 6, 7 Lied: 150 Lied 23c: 1, 2 Lied 23c: 4, 5 Lied 905: 1, 3, 4
Lied: 425
Lezingen : Lezing: Ezechiël 34: 7 – 16 Lezing: Johannes 10: 11 – 16

Bij de dienst.

“De Ene is mijn herder, mijn zal niets ontbreken:

In weiden vol groen vlijt hij mij neer, hij voert mij mee naar wateren van rust;

Mijn ziel keert door hem in mij terug, hij leidt mij in sporen van gerechtigheid omwille van zijn naam!”

Dit zijn de eerste verzen van Psalm 23 uit de Naardense Bijbel, een vertaling door Pieter Oussoren.

Zondag is het de vierde zondag van Pasen, de zondag van de Goede Herder. De herder is een beeld voor de Messias. Een beeld dat heel bekend was in de eerste eeuw. Voor de hoorders was het al ingekleurd met de Bijbelse beelden en verwachtingen uit de Tenach. Herders als Abraham, Mozes en David geven de herder een gezicht en teksten als Psalm 23 geven er nog meer betekenis aan. Jezus is de invulling van de messiaanse verwachting en is de Goede Herder zelf.

De zondag van de Goede Herder is nu ook roepingenzondag. Twee belangrijke thema's die alles met elkaar te maken hebben.

ds. Jantina de Ruiter

Lieve mensen,

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag.

Dan willen wij er een gezellige dag van maken, met hulp van jullie natuurlijk.

Met een korte dienst van Jantina, daarna koffie of thee met iets lekkers, dan een verrassingselement(????) en daarna een heerlijke lunch. 😊

De intekenlijst ligt zoals gewoonlijk weer op het tafeltje bij de Ark.

Wij hopen dat 1 lijst te weinig is !!!

Groetjes van Cobie en Ida

Collectedoel diaconie



De diaconale collecte is voor de voedsel en kledingbank.

De diaconale collecte is voor de voedsel- en kledingbank. Ondanks onze welvaart is de vraag naar hulp groot en neemt de druk op de voedsel- en kledingbank steeds meer toe. Het Rode Kruis heeft hier van de week nog een alarmerend rapport over uitgebracht.

De voedsel en de kledingbank richt zich op mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs aankopen bij kringloopwinkels is vaak nog te duur. Voor kinderen is een situatie van langdurige armoede slecht voor hun fysieke en psychisch sociale ontwikkeling.



Beide organisaties zijn particuliere stichtingen, niet gesubsidieerd en onafhankelijk van overheden en andere organisaties. De gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Deze organisaties werken uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. Helaas neemt het aanbod voor de voedselbank af. Winkeliers kopen scherper in en verkopen tegen gereduceerde prijzen etenswaar waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt.

Laten wij de voedsel en kledingbank ondersteunen door onze bijdrage te geven via de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer: [NL88 RABO 0333 0073 28](https://rekeningnummer.nl88-rabo-0333-0073-28) t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de kledingbank, hartvoorhoorn.nl en voor de voedselbank, voedselbankwf.nl

Herinnering en aanvulling op de eerdere uitnodiging



Lieve mensen,

Mijn lieve Wim hield erg van cijfers en zeker als het te maken had met zijn leeftijd. Twee maal hetzelfde cijfer vond hij prachtig. Toen hij in de buurt van de 88 kwam wilde hij dat zo graag halen en dat is gelukt! Nu hoop ik die leeftijd, 29 april aanstaande, zelf te bereiken en heb daarom op zondag 28 april in onze kerk het Opmeers Vocaal Ensemble uitgenodigd. Zij zullen een mooi programma uitvoeren. Ik zou het heel fijn vinden om hier samen met jullie van te genieten. De aanvang is 15.00 uur.
Aanvulling: de kerk is open vanaf 14.30 uur.

Uiteraard zal ik als bijna jarige trakteren!

Ik hoop jullie allemaal te zien, lieve groet, Joke

Over de rubriekjes Jarigen, Agenda, Lief en Leed

In coronatijd (2020) is - met instemming van de kerkenraad - geprobeerd wekelijks jullie via THOMAS Nieuws informatie te geven over de Jarigen, de Agenda en Lief en Leed. Soms ook over andere onderwerpen. Het doel was om in die kerkgangloze periode de verbondenheid en betrokkenheid van de leden van PG THOMAS in stand te houden.

Nu 4 jaar verder, gelukkig zonder corona besluit ik om dit niet meer te verzorgen. Na ruim 500 berichtjes stop ik er mee.

Met hartelijke groet, Ina Metselaar Bak



De Boekentip



Pers en lezers over *Voor jou* van Jojo Moyes:

'Toen ik dit boek dichtsloeg, wilde ik helemaal geen recensie schrijven, ik wilde het meteen nóg een keer lezen! ... Moyes wint haar lezers voor zich met haar heldere vertelstijl. Dit liefdesverhaal overtuigt, niet alleen omdat het je raakt, maar ook omdat het zo herkenbaar is. De heldin, als je Lou zo kunt noemen, is allesbehalve heldhaftig, en Will is zeker geen gebruikelijke *love interest* – maar met Lou en Will heeft Moyes een onvergetelijke liefde geschetst.'

– *The New York Times*

'Ongelooflijk spannend en humoristisch, perfect om mee op reis te nemen! De toon is licht, maar biedt diepgang door het onderwerp. Wat een heerlijk boek, dé zomerhit wat mij betreft!'

– Gerda Aukes, Boekhandel Den Boer, Baarn en
boekenpanellid van DWDD

'*Voor jou* van Jojo Moyes was hét feelgoodboek van 2013. Een banaler leven dan dat van Lou is moeilijk denkbaar. Maar dat verandert wanneer ze de kost moet verdienen als oppas van een verlamde rijk-aard. En denk nu niet dat ze verliefd worden want dit boek gaat daar niet over. Het gaat over hoe we allemaal de kracht hebben om zelfs ons leven in handen te nemen.'

– Bart Dobbelaere in *De Standaard*

'Een erg indringend boek met een onverwachte wending, terwijl je tot de laatste bladzijde op het beste hoopt.'

– Anky van Grunsven in *Vrouw*

'Een *tearjerker* eerste klas, overtuigend en puur. Het boek heeft de power en wow-factor van de Franse filmhit *Intouchables* (echt, je praat er nog dagen over na) en het sleept je mee als een sneltrein.'

– *Cosmopolitan*

Annie en Mineke vinden het een prachtig boek. Echt de moeite waard.

Ingezonden verhaal



"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Pooh.

Er was een pauze.

"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje.

"Nee," zei Pooh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil"

"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

"Wat doe je nu?" vroeg Pooh.

"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn.

En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo'n Moeilijke Dag.

"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh."

En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes... En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had.

Hopelijk heeft iedereen een Knorretje in de buurt wanneer hij/zij een "moeilijke dag" heeft.

xxx



Informatie volgende dienst op 28 april 2024:

Voorganger : S. Rienstra uit Barsingerhorn

Lector : Gerry de Groot

Organist : Johan de Vries



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

